

# Week 51

Het 2e guipure kantje komt uit de oude doos. Het patroontje is volgens mij in begin jaren 60 door mevr. Tuimelaar uit Zuidlaren nagetekend van een kantje uit het Twents Textiel Museum in Enschede. Mevr. Tuimelaar kwam toen regelmatig naar Enschede om daar les te geven o.a. aan mijn moeder. Toen wij naar het Noorden verhuisd waren en ik mijn kantkloskussen gekregen had, heb ik zo'n 50 jaar geleden dit kantje voor het eerst geklost. Het kwam onderaan op de rok van een rode jurk. Zoals nog op het tekstblaadje te zien is, waren hiervoor 40 figuurtjes nodig. Het kantje werd toen uiteraard in het wit geklost. Als hommage aan die bijna vergeten jurk heb ik hem nu maar in het rood geklost.





Dit is natuurlijk niet het juiste patroon, maar het oude. Ik heb het nogmaals nagetekend.

Er zijn 13 paar klossen voor nodig met linnen 60/2.

Het bandje langs de rechte randslag en het zigzag bandje tussen de figuurtjes wordt in hele slag geklost.

De vlechten worden met een 4-parige verbinding ofwel linnenslag met paren door elkaar geklost.

Heel veel plezier met dit kantje. Ik vond het leuk het weer tevoorschijn te halen.